

Wageningen 9 juni 2020



Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,

Heel langzaam wordt het leven weer deels wat wij gewend waren voor de crisis. Wij zijn er nog lang niet, en voor velen is het nog ontzettend zwaar, zij mogen of kunnen nog steeds geen bezoek ontvangen, of niet naar iemand van wie ze zoveel houden toegaan. Maar velen zien wel weer lichtpuntjes, krijgen hoop, voelen en merken: er komt een betere tijd in zicht. Tegelijkertijd blijft de onzekerheid: er is nog geen vaccin, wat als er een tweede golf komt?

Wat zou het mooi zijn als de rust en de hoop in de wereld terugkeert.

Er is zoveel onrust, zoveel pijn, zoveel verdriet en ongelijkheid. Overal in de wereld wordt daar op dit moment tegen geprotesteerd. Mensen zoeken elkaar op in hun verlangen naar heelheid. We zijn als christenen geroepen om op te staan tegen onrecht, stem en tegenstem te zijn tegen alles wat stuk maakt, mensen kleineert. We begrijpen de onmacht en woede, herkennen het wellicht ook, maar we zien ook hoe dat kan ontaarden in plunderingen en erger. Hoe kunt u, hoe kun jij, tegenstem zijn? Hoe kunnen we de wereld eerlijker maken, medemens zijn zoals God ons bedoeld heeft? Laten we in onze eigen kring blijven werken áán een wereld waarin we elkaar als volwaardig en waardevol mens zien! Laten we ervoor blijven bidden!



Een deel uit het gedicht 'De lente wist het niet'.

**En toen...**

Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  
Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen  
Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en  
verveling ontsproot in creativiteit  
Sommigen leerden een nieuwe taal  
sommigen ontdekten kunst  
Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug  
Anderen stopten met onwetend onderhandelen  
Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin  
Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen  
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden  
Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken

Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden meer gewaardeerd dan ooit  
Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te zijn  
Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen  
Mensen herstelden van hun stressvolle leven  
Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar  
Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame mensen ze konden bellen  
De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of mensen zouden moeten ontslaan  
Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg  
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  
Om 20:00 uur s 'avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles draaiende te houden  
Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen...

**Om over na te denken:**

Wat onthoudt u, jij, van deze tijd? Wat was verdrietig of moeilijk, wat was bijzonder?



**Gebed in de morgen**

Een nieuwe dag breekt vragend open,  
de schepping ademt weer in licht,  
raakt zichtbaar door uw geest bewogen :  
Gij schrijft vandaag een nieuw gedicht.

We bidden, God raak ons ook aan  
en wil ons zo de geestkracht geven  
om voor uw woorden in te staan  
en hart te hebben voor het leven.

**Tot slot**

Deze wekelijks 'pastorale brief' van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per mail. We zenden iedere woensdagavond van 20 uur -21 uur uit via de website (luister ook, als het via de website druk is via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen en gebed.

**Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas**