

Wageningen 23 juni 2020

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,



Het is zomer. De periode in het jaar waarin het buiten lekker lang licht is. En wat kunnen we enorm genieten van dit licht. Het laat de wereld er blij uit zien en we koesteren ons in zijn warmte. In de lente krijgen struiken en bomen nieuwe bladeren. In de zomer bloeien de bloemen en planten voluit. Licht is een van de eerste levensbehoeften voor gewassen. Toch zijn er ook planten die gedijen in de schaduw, met een beetje licht toekunnen.

Hoe veel licht hebben wij eigenlijk nodig? We voelen ons fijn op een dag met een breed stralende zon. Maar stel eens, je woont aan de bosrand. Je bent in het dorp bij vrienden geweest en loopt in de donkere nacht naar huis. Gelukkig heb je je mobieltje waar een zaklamp op zit bij je. Ben je dan bang in het duister omdat je met je lampje niet meer dan twee meter voor je voeten uit ziet? Of kun je bedenken dat met iedere stap die je naar voren zet ook het licht met je mee gaat en ook steeds twee meter verder naar voren zal schijnen. Je hoeft je dan geen zorgen te maken over het vinden van het looppad of het tegenkomen van hinderlijke takken, maar je kan vol vertrouwen je weg naar huis gaan.

De langste dag, 20 juni, van het jaar ligt al weer achter ons. Vaak duurt het dan nog een tijdje voor we ons realiseren dat de dagen korter worden. We weten alleen dat het de cyclus van het jaar is. Er zal altijd weer nieuw licht komen, er zal altijd licht zijn. Hier kunnen we voluit op vertrouwen.



### Lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen  
voortijdig licht waarin wij staan.  
Koud, één voor één, en ongeborgen,  
licht overdek mij, vuur mij aan.  
Dat ik niet uitval, dat wij allen  
zo zwaar en droevig als wij zijn,  
niet uit elkaars genade vallen  
en doelloos en onvindbaar zijn.

Alles zal zwichten en verwaaien  
wat op het licht niet is geijkt.  
Taal zal alleen verwoesting zaaien  
en van ons doen geen daad bekijft.  
Veelstemmig licht, om aan te horen  
zolang ons hart nog slagen geeft.  
Liefste der mensen, eerstgeboren,  
licht, laatste woord van Hem die leeft.



Een mooie tekst waarin we kunnen lezen over het vertrouwen dat we in God mogen hebben is Psalm 119 vers 105. 'Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.' In eigen woorden zouden we mogen lezen: 'Ik bied je mijn Woord als een richtsnoer voor jouw weg door het leven. Ik ben er, ga met je mee en zal er altijd zijn.'

**Klein:** van Marinus van den Berg

Je hebt  
maar een lichtje nodig  
om het donkerste duister  
te verlichten  
je hebt  
maar een mens nodig  
om de donkerste eenzaamheid  
te verlichten  
je hebt  
maar een woord nodig  
om de beklemmendste stilte

te verbreken  
je hebt  
maar een hand nodig  
om je aan omhoog te trekken  
uit de diepste put  
je hebt  
soms maar weinig nodig  
om in je grootste nood  
weer toekomst te voelen  
toekomst begint klein.

#### **Tot slot**

Deze wekelijks 'pastorale brief' van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per mail. Volgende week is de laatste pastorale brief. Nu alles weer langzaam opstart binnen en buiten de kerk en de zomervakantie in aantocht is, is het een natuurlijk moment om met deze extra pastorale brief te stoppen. Natuurlijk blijft de wekelijkse weekbrief op vrijdag verschijnen. Morgen, woensdag 24 juni, zenden we het ook voor het laatst het Lukasuur uit van 20 uur -21 via de website (luister ook, als het via de website druk is via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen en gebed.

**Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas**