

Wageningen 21 april 2020

Beste gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,

Het is al weer de tweede week na Pasen. Het feest van de opstanding van Jezus, van hoop en nieuw leven. Dat het nieuwe leven bruist en tot volle bloei komt zien we als we naar buiten kijken en nog beter als we naar buiten kunnen gaan. Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd. We denken hierbij vooral aan de mensen in de verzorgings- en verpleeghuizen en op andere plaatsen. Laten we gepaste afstand houden, maar zeker gepaste nabijheid voelen.



Blijf volhouden, heb moed en vertrouwen. Het komt goed!



Een prachtige bloesemfoto

Marijke van der Giessen stuurde ons een 'fotomeditatie' Ga even zitten, neem de tijd om gewoon rustig eens te kijken wat de foto met je doet. Je mag je eigen verhaal erbij verzinnen. Ze schreef: 'Zelf vind ik dit beeld een teken van opstaan, openbloeien naar het licht dat elke morgen over ons wordt uitgestrooid.' Waar denk jij, denkt u, aan bij deze foto?

***'Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij,
want u bent de God die mij redt,
op u blijf ik hopen, elke dag weer.'* ([Psalm 25:5](#))**

Leesplan

Als gezin zijn wij (Niels, Erica en de kinderen) deze dagen begonnen met een leesplan, een soort route door de Bijbel heen. We hebben de tijd, omdat de drukte na het avondeten wat minder is nu wij of de kinderen niet snel wegmoeten om te sporten, te vergaderen of naar muziekles of catechese te gaan. We hebben een leesplan van drie maanden, waarbij we elke dag een gedeelte lezen en zo door enkele Bijbelboeken heengaan. Bijbelboeken die de kinderen nog niet zo goed kennen, zoals Handelingen, Job, de kleine profeten of de enkele brieven. Misschien ook een tip voor u/jou, om een vast moment op de dag te kiezen om rondom een thema bijbel te lezen. Er zijn verschillende leesplannen, of apps die je kunt gebruiken. Ons leesplan staat in de Samenleesbijbel, maar ook bij het NBG kun je leesplannen telefonisch bestellen of downloaden. En er zijn allerlei andere websites en apps waarbij je iedere dag op je telefoon, tablet of computer een nieuwe tekst krijgt. Het leesplan 'Rembrandt en de Bijbel' van het NBG is een aanrader!

Hoop

Hoop is dat ding met veertjes
dat neerstrijkt in de ziel
er wijsjes zonder woorden zingt
en 't zingen nooit verleerd

Hoe hard de wind ook waaien zal
hoe hevig ook de storm
hij die zo velen warmte biedt
dat vogeltje houdt vol

Het klonk zelfs in het koudste land
en in het verste oord
toch vroeg het mij in grote nood
nog nooit om kruimels brood

Emily Dickinson (1830-1886)
Vert: Ans Bouter



Tot slot

Deze wekelijks 'pastorale brief' van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per mail.

Voorlopig zenden we iedere woensdagavond om 20 uur een uurtje uit via de website (luister ook, als het via de website druk is via kerkdienstgemist.nl). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen en gebed.

Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas