

Wageningen 24 maart 2020,



Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,

In deze tijd is er veel onzekerheid. Over onze eigen gezondheid en de gezondheid van mensen om ons heen. Ook zijn er zorgen over werk, school en inkomen, over de toekomst. We kunnen niet meer zomaar samenkomen, niet in de kerk, maar ook niet daarbuiten. Echtparen waarvan er een in een verzorgingstehuis woont, kunnen elkaar niet meer zijn, ouders die net een baby'tje hebben gekregen mogen geen kraambezoek ontvangen, ook niet van de kersverse opa en oma. Uitvaarten zijn zeer besloten en verjaardagen en jubilea worden niet gevierd. Mensen missen het 'dagelijkse contact', we willen met elkaar het leven delen, vreugde en verdriet. Laten we elkaar daarom op andere manieren vasthouden en bemoedigen. Via telefoon, app, mail, een kaartje, of door te zwaaien...

Voorlopig verschijnt er wekelijks een 'pastorale brief' van wijkgemeente Lukas in Wageningen. Voor jezelf, ter inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per mail.

En weet ons te vinden bij pastorale vragen: bel of mail gerust met ds. Nico Sjoer, Netta Hakkenberg of ds. Erica Hoebe



**'Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer.'** (Psalm 25:5)

### **Gedicht van Alie Holman**

God zal zelf Zijn vleugels spreiden  
Hij vertroost en Hij geeft raad  
zeker als in bange tijden  
angst door vele harten gaat  
Hij heeft ons Zijn woord gegeven  
de Ik ben, Hij wil er zijn  
wil jou leiden als een Herder  
sterken in verdriet en pijn.  
God zal zelf Zijn kinderen helpen  
ga met God, Hij is nabij  
ook al worstel je met vragen  
lijkt het hoog -gevaarlijk- tij  
God heeft ons Zijn woord geschonken  
Zijn beloften maakt Hij waar  
laat de wanhoop toch niet winnen  
ga tot God, want Hij staat klaar.



### **Gebed**

God, dank u wel voor de goedheid die U in mensen gezaaid hebt.  
Voor zoveel goede wil en aandacht voor elkaar, hoe onbeholpen misschien ook.  
Help ons afstand te overbruggen.  
Wilt U troost geven aan wie van een geliefde gescheiden is of wie rouwt.  
Wilt u kracht geven aan wie niet even op bezoek kan bij een familielid, een partner, een ouder, een kind in een verpleeghuis, instelling, logeerhuis.  
Wilt u moed geven aan wie de zorg gaande houden, juist rondom diegenen die geen bezoek meer krijgen.  
Wilt u hoop geven aan hen die leven met onzekerheid en angst.  
We bidden u voor wie geen dak heeft boven het hoofd heeft, voor wie in een opeengepakt vluchtelingenkamp huist. Geef wijsheid en een ruim hart aan wie beslissingen moeten nemen.  
Goede God, wees ons nabij als de weg smal, en het leven benauwd voelt.  
Amen

### **Tot slot**

Voorlopige zenden we iedere woensdagavond om 20 uur een uurtje uit via de website (luister ook, als het via de website druk is via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)). Een uur met muziek, bemoediging, persoonlijke verhalen en gebed.

Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas