

Vorming en Toerusting

Programma 2020 -2021



Protestantse Gemeente
te Wageningen



Beth, een huis voor onderweg

op weg naar morgen en overmorgen
en onderweg soms even thuis

grond onder mijn voeten
steun in mijn rug
dak boven mijn hoofd

gedagen door verhalen
omringd door reisgenoten
beademd door wie liefde is

gegrond
gesteund
gezegend

op weg naar morgen en overmorgen
en onderweg soms even thuis

Margreet Spoelstra

Uit "Opengaan"

Uitgave van de PKN

Ter introductie	4
Deelname	5

Serie A – Lezingen

A1	De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker	6
A2	Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis	6
A3	De boer en de dominee-over de verhouding tussen evolutie en geloof	7
A4	Israël – wat blijft?	8
A5	'Dialogisch leven'- kennismaking met Martin Buber	9
A6	Wie wil er niet eeuwig leven? Onsterfelijkheid in het verhaal van Adam en Eva en het oude Nabije Oosten	10

Serie B – Doorlopende gespreksgroepen

B1	Ontmoetingen rond de Bijbel	12
B2	Gespreksgroep "Rondom 30"	12
B3	Rond de tafel: de veertigers en hun geloof	13
B4	Op zoek	13
B5a/b	Meditatief Bijbellezen	14
B6	Zomerleerhuis	14

Serie C – Thematische gespreksgroepen

C1	En jij?!	15
C2	Zoeken naar de juiste maat	15
C3	De hemel	16
C4	De kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee	16
C5	Kabbala/Joods getallensymboliek	17
C6	God ontmoeten in Paulus	18
C7	Het Kruis in het Christendom: van martel werktuig tot symbool	18

Serie D – Activiteiten georganiseerd vanuit wijkgemeente Johannes

D1	55+ Bijbelkring "Nudehof"	19
D2	Vrouwen rond de Bijbel	19
D3	Bijbelkring "Vredehorst"	19
D4	Kring geloofsopvoeding	20

Serie E – Cultuur-Muziek-Film

E1	De lofzang van Zacharias - Benedictus	21
E2	Twee Bachmotetten	21
E3	Bach: Johannes Passion	21
E4	I Daniel Blake (film)	22
E5	Troubled Water (film)	23

Serie F – Overige activiteiten

F1	De moslim gemeenschap in Wageningen	24
F2	Diaconaal werkbezoek aan "Het Passion" in Hummelo	25
F3	Taalcursus Bijbels Hebreeuws	26
F4	KerkNet Wageningen	
F5	Vorming & Toerusting Bennekom	26
	Aanmeldingsformulier	27
	Adressen	29
	Kalender	achterzijde

Ter introductie

Hierbij biedt de commissie Vorming en Toerusting u het programma 2020-2021 aan.

Het afgelopen seizoen hebben we ons programma halverwege maart plotseling moeten onderbreken vanwege de coronacrisis. Dit betekent dat een aantal activiteiten niet door konden gaan. Een drietal ervan hebben we doorgeschoven naar het nieuwe seizoen.

Er van uitgaande dat vanaf september 2020 het 'normale' leven weer terugkeert is de opzet van het nieuwe programma vergelijkbaar met dat van de voorafgaande jaren. Vanzelfsprekend volgen we de richtlijnen die op dat moment gelden in de Bevrijdingskerk.

De indeling is hetzelfde als die van het vorige seizoen: naar aard van de activiteit met daarbinnen de volgorde op basis van het tijdstip dat de activiteit is gepland.

Dit seizoen hebben wij ook weer een aantal activiteiten toegevoegd die vanuit de wijkgemeente Johannes georganiseerd worden. Dit benadrukt dat de commissie Vorming en Toerusting een commissie is van de Protestantse Gemeente te Wageningen. Vanzelfsprekend zijn ook niet-leden van de PGtW van harte welkom.

Wij hebben getracht een divers programma samen te stellen variërend van theologische tot maatschappelijke onderwerpen, met daarnaast activiteiten met een cultureel-religieus aspect.

De activiteiten die worden begeleid door onze predikanten omvatten zowel oude bekende als nieuwe onderwerpen.

Wij hopen dat dit brede aanbod u voldoende mogelijkheden geeft om aan één of meerdere activiteiten deel te nemen.

Wij attenderen u ook op het V & T programma van onze buurgemeente in Bennekom: www.hetgroeneboekje.nu.

Namens de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente te Wageningen,

Maarten Koornneef,
voorzitter



Deelname

Aanmelding voor de activiteiten kunt u bij voorkeur doen via de website pg-wageningen.protestantsekerk.net. Onder "Activiteiten" kunt u klikken op "Doe mee aan Vorming & Toerustingsactiviteiten". U krijgt dan een overzicht van de verschillende activiteiten. U kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

1) U kunt zich per cursus inschrijven door bij onderstaande cursusblokken op "inschrijven" te klikken.

2) Het is ook mogelijk om u met één formulier voor alle gewenste activiteiten in te schrijven (klik daarvoor op de aangegeven link).

3) U kunt een mail sturen naar ventwag@gmail.com en daarin de nummers van de cursussen opgeven. Vermeld in de mail graag ook uw naam en telefoonnummer.

4) U kunt het aanmeldingsformulier gebruiken dat achterin het V&T-boekje staat afgedrukt. Het ingevulde formulier kunt u inleveren op opsturen naar de Commissie V&T p/a Dienstgebouw, Markt 17, 6701 CX Wageningen.

Wilt u nota nemen van de volgende punten:

- Als u zich voor een cursus hebt opgegeven en u krijgt geen bericht terug, dan mag u er van uitgaan dat de cursus doorgaat.
- Bij iedere activiteit is een uiterste aanmelddatum vermeld. Daarna kunt u zich nog aanmelden en/of onaangemeld binnenlopen, maar u loopt het risico dat de cursus vol of geannuleerd is.
- Als bij een cursus een maximaal aantal deelnemers staat vermeld, geldt voor plaatsing de volgorde van aanmelding en daarom is het nodig de datum van aanmelding aan te geven (als u zich niet digitaal aanmeldt).
- Het is de bedoeling dat u eventuele materiaalkosten of literatuur zelf betaalt of zelf aanschaft.
- Wanneer u zich hebt opgegeven en u toch verhinderd bent, wordt het op prijs gesteld wanneer u dat aan de desbetreffende contactpersoon of begeleider (wanneer er geen contactpersoon vermeld wordt) doorgeeft.
- Wijzigingen zullen vermeld worden in Om de Kerk en de digitale nieuwsbrief van de Protestantse gemeente Lukas te Wageningen.
- Tijdens de bijeenkomsten zijn de consumpties voor eigen rekening.
- Wie van huis opgehaald wil worden, kan dat doorgeven bij de aanmelding.

Serie A – Lezingen



A1 De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker

Tegenwoordig overlijdt een op de drie Nederlanders aan kanker. Dat is twee keer zoveel als dertig jaar geleden. Dat komt omdat de samenleving steeds meer ouderen telt, die ook langer leven dan voorheen. Tegelijk genezen mensen steeds vaker van kanker en wordt, als de ziekte ongeneeslijk blijkt, de reservetijd' steeds langer. Deze positieve ontwikkeling heeft als keerzijde dat men soms jaren met onzekerheid moet zien te leven. Onzekerheid, omdat men weliswaar verder kan, maar de situatie elk moment weer kan veranderen en men niet weet hoelang men nog heeft. Hoe vinden mensen te midden van zoveel onzekerheid weer grond onder de voeten en perspectief?

Egbert van Dalen heeft 54 religieuze en niet-religieuze patiënten van het Radboud Universitair Medisch Centrum geïnterviewd, om te onderzoeken hoe mensen betekenis geven aan onverwachte gebeurtenissen die hun leven ontwrichten. Waar het rationele denken vastloopt, blijkt religie op verschillende wijzen openingen in de interpretatie te kunnen bieden.

Egbert van Dalen is op 8 november 2019 als religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit gepromoveerd op een praktisch onderzoek naar de interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger in Zevenaar.



<i>Begeleiding:</i>	<i>Dr. Egbert van Dalen</i>
<i>Datum:</i>	<i>Do. 15 okt. 2020</i>
<i>Plaats en tijd:</i>	<i>Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur</i>
<i>Contactpersoon:</i>	<i>Maarten Koornneef</i>
<i>Aanmelding:</i>	<i>Voor 12 sept. 2020</i>

A2 Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis

Het boek Groene theologie door Trees van Montfoort werd gekozen tot beste theologische boek van 2019. Op donderdagmiddag 19 november komt de auteur naar Wageningen voor een lezing. Uit het juryrapport: 'Groene theologie is een

hyper-urgent en noodzakelijk boek. Met haar grondige theologische onderzoek naar een zeer actueel en belangrijk thema daagt Van Montfoort uit (wat heet: ze dwingt) tot een verregaande christelijk-theologische bezinning op de verhouding tussen God, schepping, natuur en mens. Het boek helpt gelovigen én ongelovigen om met een andere bril de Bijbel te lezen. En dat is nodig want met braaf rentmeesterschap alleen en een extra zonnepaneel redden we het niet meer.'

Trees van Montfoort is onderzoeker, predikant van de Protestantse Kerk in Nederland en communicatieadviseur. Ze studeerde zowel protestantse als katholieke theologie.

Zie ook: www.VanMontfoortCommunicatie.nl naar aanleiding van haar nieuwe boek met deze titel.



Begeleiding: Dr. Trees van Montfoort
Datum: Do. (middag) 19 nov. 2020
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 14.30 - 16.30 uur
Contact persoon: Ds. Nico Sjoer
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

A3 De boer en de dominee - over de verhouding tussen evolutie en geloof.

De meeste mensen zijn het erover eens dat levensbeschouwing, of deze nu religieus is of seculier, en wetenschap andersoortige vragen beantwoorden. Waar de wetenschap gaat over meetbare fenomenen die je kunt onderzoeken met herhaalbare waarnemingen en experimenten, gaat religie over andere vragen, zoals zingeving of over wat moreel goed of fout is, vragen die niet met de natuurwetenschappelijke methode zijn te beantwoorden. Voorbeelden van zulke vragen zijn: 'Waartoe is de mens op aarde?' Of: 'Hoe behoor ik te leven?'; 'Is er een God?'

Er is echter één veld in de wetenschap waar dit onderscheid minder duidelijk is, het veld van de evolutiebiologie. Dit is niet geheel onbegrijpelijk. Evolutiebiologie gaat tenslotte ook over onze eigen oorsprong en daarmee ook over wie wij zijn. In mijn lezing zal ik betogen dat het vermeende conflict tussen evolutie en religie

vooral in stand wordt gehouden door polarisatie. Aan de ene kant is er een groep gelovigen die er een tamelijk letterlijke interpretatie van de Bijbel (of de koran) op nahoudt (*creationisme*). Maar aan de andere kant is er ook een groep 'fundamentalistische evolutiebiologen' die de wetenschap misbruiken om te beargumenteren dat God niet bestaat ('nieuw-atheïsme'). Met hun uitgesproken anti-religieuze houding versterken deze 'nieuw-atheïsten' ongewild de creationistische beweging. Ik zal beargumenteren dat de vermeende tegenstelling tussen evolutie en religie berust op een fundamenteel misverstand dat –paradoxaal genoeg- wordt gedeeld door creationisten en 'nieuw-atheïsten'.

Duur Aanen is als evolutiebioloog verbonden aan Wageningen Universiteit waar hij onderzoek doet aan de evolutie van samenwerking. Samen met Gijsbert van den Brink (VU Amsterdam) heeft hij in 2018 de Lorentz-workshop 'Distinguishing Science and Metaphysics in Evolution and Religion' georganiseerd waar wetenschappers van uiteenlopende disciplines zoals biologie en theologie en leraren spraken over de verhouding tussen evolutiebiologie en religieus geloof en over de vraag hoe evolutiebiologie kan worden onderwezen op bijzondere scholen. Deze workshop heeft geresulteerd in 'De Leidse Verklaring over Evolutie en Religie' (www.leidendeclaration.com).



<i>Begeleiding:</i>	<i>Prof. dr. Duur Aanen</i>
<i>Datum:</i>	<i>Do. 1 dec. 2020</i>
<i>Plaats en tijd:</i>	<i>Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00</i>
<i>Contact persoon:</i>	<i>Maarten Koornneef</i>
<i>Aanmelding:</i>	<i>Voor 12 sept. 2020</i>

A4 Israël – wat blijft ?

Na de Tweede Wereldoorlog is er met name in Europa een herbezinning opgetreden ten aanzien van het kerkelijk spreken over Israël. Ging dit aanvankelijk in solidariteit met de oprichting van de staat Israël, en werd het begrip 'Israël' voor velen politiek, maar meer nog theologisch een teken van belofte, een naam waar de kerk vooral van kon leren - inmiddels is de wind gekeerd: 'Israël' heeft veel van zijn glans verloren en begint hier en daar zelfs tegen te staan. Hoe

moeten we deze verandering duiden? Is hier sprake van louter verlies, of ook van winst?

Dr. Wessel ten Boom (Didam) wil op deze avond vanuit de vraag 'Wat blijft?' een poging doen het theologische gehalte van ons denken over Israël sinds 1945 nader op het spoor te komen, zowel vanuit de exegese als vanuit de dogmatiek, maar hij zal ook het politiek conflict rondom de staat Israël niet schuwen. Hij schreef meerdere boeken over Israël en de Joden en was jarenlang redactie-secretaris van het tijdschrift 'In de waagschaal'. Kortom, een avond om even bij te praten.



<i>Begeleiding:</i>	<i>Dr. Wessel ten Boom</i>
<i>Datum:</i>	<i>Ma. 14 dec. 2020</i>
<i>Plaats en tijd:</i>	<i>Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur</i>
<i>Contact persoon:</i>	<i>Ds. Gert Dekker</i>
<i>Aanmelding:</i>	<i>Voor 12 sept. 2020</i>

A5 'Dialogisch leven' – kennismaking met Martin Buber

Twee avonden verdieping in het gedachtegoed van de joodse filosoof en Bijbelgeleerde Martin Buber (1878-1965). Zijn boek 'Ik en jij' uit 1923 luidde een ommekeer in het gangbare denken over menselijke relaties in. De westerse filosofie zag de mens vooral als individu: 'Ik denk, dus ik besta' (Descartes). Het nieuwe denken ziet de mens juist als relationeel wezen. 'Alle werkelijke leven is ontmoeting', zegt Buber. In deze levensfilosofie leer je dat het wezenlijke niet bestaat in óver de ander te spreken (dus ook niet óver God ...) maar juist mét de a/Ander. Buber noemde dit spreken als 'ik-het' of als 'ik-jij'. In het laatste schuilt de ontmoeting en in de ontmoeting ligt genezing. Hij koesterde een groot vertrouwen dat door werkelijke ontmoeting tegenstellingen overbrugd zouden kunnen worden. Het 'dialogische denken' heeft zowel persoonlijke als politieke betekenis! Als handvat bij de kennismaking gebruiken we het boek 'Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber' van Theo Witvliet, uitgave Skandalon Vught 2017, ISBN 978 94 92183 39 2 (+/- € 20,-). De avonden wordt begeleid door dr. Kees Bregman, theoloog en opleider contextueel pastoraat.

Minimaal 6, maximaal 16 deelnemers. Deelnemers schaffen het boekje zelf aan. Dr. Kees Bregman is predikant te Soest, opleider contextueel pastoraat en contextueel counselor.



Begeleiding: Dr. Kees Bregman
Datum: Di. 9 en 16 febr. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Contact persoon: Maarten Koornneef
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

A6. Wie wil er niet eeuwig leven? Onsterfelijkheid in het verhaal van Adam en Eva en het Oude Nabije Oosten

Op deze avond staan we stil bij de wens om eeuwig te leven en niet te hoeven sterven. Door recente ontwikkelingen in de wetenschap kan de dood voor velen langer uitgesteld worden. Volgens enkele wetenschappers is het zelfs mogelijk dat de natuurlijke dood in de toekomst verslagen wordt en de mens de onsterfelijkheid kan benaderen. Zou wat lang gedroomd is dan werkelijkheid worden? En moeten we dat willen? Velen van ons zijn bekend met verhalen over het levenselixier, de bron van de eeuwige jeugd of een steen der wijzen. De zoektocht naar en reflectie op de onsterfelijkheid begon echter al ver voor de Middeleeuwen. Uit het Oude Nabije Oosten kennen we de verhalen van Gilgamesh (1800-1200 voor onze jaartelling) en prins Aqhat (1300 voor onze jaartelling) en aan het begin van het Oude Testament vinden we het verhaal van Adam en Eva. In deze lezing gaat Robin ten Hoopen in op hoe er in de Bijbel en het Oude Nabije Oosten gedacht werd over de zoektocht naar de onsterfelijkheid. Is niet-doodgaan iets dat we moeten nastreven of moeten we ons juist overgeven aan de dood en hem verwelkomen als vriend? Hoe werd onsterfelijkheid geconceptualiseerd en wat zijn de gevolgen van die onsterfelijkheid? De spreker zal deze oude tradities verbinden met ethische vragen, inzichten uit de futurologie en moderne epische vertellingen als In de Ban van de Ring en Harry Potter.Ds. Robin ten Hoopen (1989) studeerde theologie en godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Leiden (BA) en aan de

Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam (MA, cum laude). Tevens verdiepte hij zich in de talen en culturen van het Oude Nabije Oosten door vakken te volgen aan de Universiteit van Amsterdam en het Fuller Theological Seminary in Pasadena, Californië. Van 2016-2020 was hij als AIO verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit waar hij werkte aan een promotieonderzoek over Concepten van Onsterfelijkheid in Genesis 2-3 en het Oude Nabije Oosten. Hij hoopt hierop in 2021 te promoveren. Robin is predikant met een bijzondere opdracht binnen de Protestantse Kerk in Nederland en gaat maandelijks voor in kerkdiensten. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.



<i>Begeleiding:</i>	<i>Ds. Robin ten Hoopen</i>
<i>Datum:</i>	<i>Di. 16 mrt. 2021</i>
<i>Plaats en tijd:</i>	<i>Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur</i>
<i>Contact persoon:</i>	<i>Ds. Gert Dekker</i>
<i>Aanmelding:</i>	<i>Voor 9 jan. 2021</i>

Serie B - Doorlopende gespreksgroepen



B1 Ontmoetingen rondom de Bijbel

Wat betekent ons geloof bij het ouder worden? Waar vertrouwen we op? Waar maken we ons zorgen over? Tijdens deze gesprekskring voor 'ouderen' (ongeveer vanaf 60 jaar) willen we delen wat ons ten diepste bezighoudt en beweegt. Aan de hand van een Bijbelgedeelte zullen we achtereenvolgens verschillende thema's bespreken, zoals o.a.: vrede, twijfel, vergeving, eenzaamheid, engelen. Wat betekenen deze woorden in ons dagelijks leven? Hoe inspireren ze ons? En waar worstelen we mee? De gespreksgroep komt twee maal per maand bij elkaar. Het doel is elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan over geloof en leven.

Begeleiding: Gerry Kramer-Hasselaar
i.s.m. ds. Erica Hoebe-de Waard en ds. Nico Sjoer
Data: 1e en 3e dinsdagochtend van de maand
start: Di. 15 sept. 2020
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 10.00 - 11.30 uur
Contactpersoon: Esther Ratsma
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020
Maximaal 20 deelnemers

B2 Gespreksgroep "Rondom 30"

Ben jij tussen vijftig en vijfenveertig jaar? Misschien is de Rondom 30 - Kring dan iets voor jou. Ongeveer één keer per maand komen we met een groep van ongeveer 10 tot 12 mensen bij elkaar bij iemand thuis. We praten over wat ons bezig houdt. We discussiëren over actuele onderwerpen. We bespreken Bijbelpassages. De onderwerpen overleggen we met elkaar. Natuurlijk staat ons geloof en dagelijks leven hierbij centraal. We werken met diverse werkvormen, soms in de grote groep, soms in kleine groepjes, de ene keer praten we, de andere keer zijn we creatief bezig. Kom ook eens kijken.

Begeleiding: Ds. Erica Hoebe - de Waard
Data: Eerste bijeenkomst in overleg met de deelnemers
Plaats en tijd: Bij de deelnemers thuis, 20.00 - 22.00 uur
Contactpersoon: Miranda Braam (werkgroep rondom30@gmail.com)
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

B3 Rond de tafel: de veertigers en hun geloof

In deze groep, waar de gesprekken doorgaans uiterst levendig zijn, komt van alles en nog wat aan de orde. En op verschillende manieren. In het nieuwe seizoen wisselen we ervaringen met elkaar uit over wat ons bezig houdt:

- Wat hebben we het druk... Hoe moet je nu goede keuzes maken? Waardoor is het zo moeilijk om nee te zeggen?
- Vertel eens iets over je favoriete Bijbelverhaal? Dat kunnen we ook wel een keer via bibliodrama uitspelen.
- Wat is onze eigen rol binnen de kerkelijke gemeente? Wat houdt ons erbij?
- Wandelschoenen aan, erop uit: onderweg raken we aan de praat met elkaar.
- Wat zijn onze kwetsbaarheden? Wat voor rol spelen die in ons werk, in onze thuissituatie?

Herken je dit? Heb je een heel ander item waarover je graag eens met generatiegenoten van gedachten wilt wisselen, of goeie ideeën aangereikt wilt krijgen? Wees dan welkom om eens in de zes weken vragen en ervaringen te delen. Schuif aan voor een gesprek rond de tafel in een ongedwongen sfeer, maar met inhoud. Aan het eind van het seizoen gaan we aan tafel met allerlei lekkere dingen die we voor elkaar meenemen.

Begeleiding: Ds. Nico Sjoer
Data: In overleg met de deelnemers
Plaats en tijd: Bij de deelnemers thuis, 20.00 - 21.30 uur
Contactpersoon: Berenice Michels (b.i.michels@xs4all.nl)
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

B4 Op zoek

Wil je samen met anderen op zoek naar wat je gelooft, wie God voor je is en wat je plek is in de wereld? Dan is deze kring wat voor jou. We gaan niet op zoek naar pasklare antwoorden op grote vragen, maar we delen ervaringen en gaan samen op weg. De openheid, de kwetsbaarheid, de mogelijkheid om vragen te stellen en samen te bidden en te Bijbellezen, raakt en inspireert ieder jaar weer. Om zó het geloof en het leven te delen met medegemeenteleden is bijzonder. Wil je mee 'op zoek', wees dan welkom! De kring sluit af met het vieren van het Pinksterfeest. Op die zondag kun je belijdenis doen, 'ja' zeggen tegen God en Zijn gemeente. Maar ook als je al belijdenis hebt gedaan, of nog niet weet óf je dat wilt, ben je van harte welkom.

Begeleiding: Ds. Erica Hoebe- de Waard
Data: Begindatum do. 5 nov. 2020,
Plaats en tijd: verdere afspraken over plaats en tijd
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

B5a en 5b Meditatief Bijbellezen

Er zijn verschillende manieren van omgaan met de Bijbel. Eén daarvan is "meditatief Bijbellezen". In de kloostertraditie wordt dit *Lectio Divina* (goddelijke lezing) genoemd.

Dat betekent dat niet wij het Woord lezen maar dat het Woord ons leest. Het is een manier van lezen die niet allereerst als doel heeft dat je meer kennis opdoet of je een mening vormt. Bij deze manier van lezen gaat het om een ontmoeting met jezelf en met God.

In de Adventstijd en in de 40-dagentijd komen we een aantal keren bij elkaar om samen stil te worden en ons open te stellen voor wat het Woord ons te zeggen heeft.

Begeleiding: Evelien Gardebroek (venderbos-gardebroek@planet.nl)
Data: B5a: Do. 3 en 17 dec. 2020
B5b: Do. 11, 18 en 25 mrt. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020 (B5a), voor 9 jan. 2021 (B5b)

B6 Zomerleerhuis

In augustus 2017 hebben we voor het eerst een zomerleerhuis georganiseerd: drie avonden in hartje zomer, ten behoeve van wie dan níét op vakantie is. Dit zomerleerhuis bleek een schot in de roos te zijn!

Op elk van de drie avonden staat een gespreksthema centraal dat vooraf door een deelnemer aangevraagd kan worden. Heb je dus een onderwerp waarvan je al een hele tijd denkt: "Daar zou ik nu eens over door willen praten", dan heb je nu je kans. De avonden worden gehouden in de pastorie en besloten met een gezellige nazit, voorzien van een goed glas en iets lekkers te eten.

Begeleiding: Ds. Nico Sjoer
Data: Ma. 26 jul., di. 3 aug. en wo. 11 aug. 2021
Plaats en tijd: Pastorie Huszárlaan 42, 20.00 - 22.00 uur plus nazit
Aanmelding: Voor 1 juli 2021



C1 En jij?!

Zoek je naar een kring waarin je medegemeenteleden kunt leren kennen en met hen in gesprek kunt gaan over geloofsthema's, maar ook samen kunt bidden, dan is deze nieuwe kring wat voor jou. Een kring voor alle leeftijden waarin we in acht bijeenkomsten openhartig en nieuwsgierig naar de Ander en de ander in gesprek gaan over ons geloof en ons leven. Een regel uit het 'Onze Vader' zal elke keer ons beginpunt zijn. Dit gebed, dat iedere week klinkt in de dienst, biedt een rijkdom aan aanknopingspunten voor een goed gesprek.

Begeleiding: Ds. Erica Hoebe- de Waard
Data: Begindatum do. 29 okt.,
daarna verdere plaats - en tijd afspraken
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 12 sept. 2019

C2 Zoeken naar de juiste maat

Vrijheid en gelijkheid zijn dé kenmerken van onze tijd. De kernwaarden waarnaar wij ons richten. De normen voor de inrichting van ons samenleven. De piketpaaltjes waarmee wij bepalen wat goed is en kwaad. *Wij*, wijzelf dus, bepalen dat. Wij zijn immers zelf de Maat van alle dingen? Wat voor ons vanzelfsprekend is, dat is niet overal zo. En het is ook niet altijd zo geweest. Onze tijd staat haaks op de eerdere tijd die werd gedomineerd door het Griekse denken van Plato en het christelijke denken van Augustinus en Thomas van Aquino. De tijd waarin de mens zijn plaats kende en dus de Maat van alle dingen *niet* in zichzelf zocht.

De filosoof Andreas Kinneging beschouwt vrijheid en gelijkheid als oorzaak van de onmatigheid waardoor onze tijd zich kenmerkt. Hij schreef er een boek over (*De onzichtbare Maat. Archeologie van goed en kwaad.*) Wat onze voorouders wisten maar wat wij vergeten zijn wil hij weer tot leven brengen. Om opnieuw de juiste maat te vinden.

Arie Boelhauer vat het boek samen. Is de (uit)weg die Kinneging wijst de moeite waard? Helpt hij ons andere, misschien betere mensen te worden?



Begeleiding: Ds. Arie Boelhouwer
Data: Do. 7 jan. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

C3 De hemel

Hoe ziet de hemel eruit? Kunnen we daarover iets zeggen? Ervaren we daar nu al wat van? Is de hemel -soms even- op aarde of de hemel iets voor na de dood? In deze serie van drie avonden staan we stil bij wat de Bijbel ons vertelt over de hemel, luisteren we naar 'hemelse muziek' en bekijken hoe de hemel door de tijd heen een rol speelde in de kunst. Ook delen we persoonlijke ervaringen, vragen en geloof. Een mix van gesprek, uitleg bij de bijbel en je laten verrassen door kunst.

Begeleiding: Ds. Erica Hoebe- de Waard
Data: Di. 19 jan., 2 en 16 feb.
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

C4 De Kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee

Het zit in ons DNA is een veel gehoorde opmerking en in iedere misdaadserie komen DNA-analyses voor. Nieuwe technologieën zoals Crispr/cas beloven erg veel. Wat nu wel en niet kan en welke ethische aspecten een rol spelen is vaak niet duidelijk. Geprobeerd zal worden wat van deze zaken uit te leggen. De eerste avond zal vooral technische kanten bespreken terwijl op de tweede avond de toepassingen bij de mens en bij de plantenveredeling en dierfokkerij aan de orde komen.



Begeleiding: Maarten Koornneef
Data: Do. 14 jan en 21 jan. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

C5 Kabbala/Joodse getallensymboliek

De Kabbala, een naam voor joodse mystiek bevat een geestelijke rijkdom die vele mensen inspireert. Tegelijk lijkt rationele wetenschap en in het bijzonder Bijbelwetenschap weinig met deze mystiek aan te kunnen. Ze zou te speculatief en te associatief zijn. Te fantasierijk om serieus te kunnen worden genomen.

Is dat terecht? Of kan de Kabbala de bijbeluitleg verrijken met eigen invalshoeken? Kan de Kabbala óns verrijken?

De Kabbala heeft een eeuwenoude traditie en is van een grote complexiteit. Zonder daarin gedrenkt te zijn versimpelt een spreker al snel wat er kan worden opgediept. Toch gaan we proberen iets te proeven van deze mystiek in een eerste kennismaking. Misschien smaakt het naar meer...



Begeleiding : Ds. Gert F. Dekker
Data: Di. 26 jan. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

C6 God ontmoeten in Paulus

Rowan Williams, theoloog en jarenlang aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk heeft een boekje geschreven voor de tijd voor Pasen: 'God ontmoeten in Paulus'. Wat was de kern en het doel van Paulus' brieven? Wat geloofde Paulus en hoe kunnen zijn woorden ons inspireren en verder helpen? Het is een boekje dat zich leent voor drie bijeenkomsten, met ieder een eigen thema, waarin we niet alleen naar Paulus kijken en naar de gemeentes met wie hij correspondeerde, maar ook naar ons eigen geloof en onze eigen geloofsgemeenschap. Het boek bevat een leesrooster voor de 40-dagentijd dat je, gedurende de cursus, meeneemt door de brieven van Paulus. Een serie voor ieder die zich voor het eerst wil verdiepen in de brieven van Paulus, maar ook voor hen die de brieven opnieuw willen ontdekken.

Begeleiding: Ds. Erica Hoebe- de Waard
Data: Ma. 1, 8 en 29 mrt. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

C7 Het Kruis in het Christendom: van martelwerktuig tot symbool

Het Kruis. Hét symbool voor het Christendom, al eeuwenlang gekoesterd, vereerd én verworpen. Wat is dat voor teken, dat zowel gevoelens van verbondenheid en liefde, als gevoelens van weerstand oproept? Hoe is het gekomen dat het kruis, een martelwerktuig, werd tot een symbool voor het Christendom? In deze lezing bespreken we de ontwikkeling van het kruis in het Christendom, van de eerste eeuwen van onze jaartelling tot nu. Welke plaats had het in de kerk, in de kunst, in de theologie en in de beleving van mensen? We staan ook stil bij onze persoonlijke beleving van het kruis: wat zegt het symbool ons vandaag de dag?



Begeleiding: Ir. Leo Cusell en ds. Erica Hoebe - de Waard
Data: Di. 13 apr. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

Serie D - Activiteiten georganiseerd vanuit wijkgemeente Johannes

D1 55+ Bijbelkring "Nudehof"

De wijk Johannes organiseert middagen rond de Bijbel voor ouderen. Deze bijeenkomsten worden op elke derde woensdag in de maand van september tot en met mei gehouden in de recreatiezaal van de Nudehof.

Iedereen vanaf vijfenvijftig jaar wordt hartelijk uitgenodigd.

Begeleiding: Ds. H.L. Versluis
Data: Voornamelijk tweede woensdag van de maand
Plaats en tijd: Nudehof, 14.30 - 16.00 uur
Contactpersoon: Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Aanmelding: Niet nodig

D2 Vrouwen rond de Bijbel

De kring "Vrouwen rond de Bijbel" komt één keer in de maand op een dinsdagavond bijeen. Deze kring behandelt elk jaar een boek. De onderwerpen die aan bod komen leveren vaak verrassende gezichtspunten op, die ons geloof in het dagelijks leven opbouwen en versterken. Het seizoen wordt altijd met een leuke activiteit afgesloten.

Begeleiding: Geen; onderlinge gespreksgroep
Data: Dinsdagen, worden in overleg vastgesteld
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, vanaf 20.00 uur
Contactpersoon: Mariette Heldoorn (mariette.heldoorn@kpnmail.nl)
Aanmelding: Via Mariette Heldoorn

D3 Bijbelkring "Vredehorst"

Op de Bijbelkring Vredehorst willen we met elkaar in gesprek komen over een voor die avond gekozen Bijbelgedeelte. Deze bijeenkomsten worden zoveel mogelijk maandelijks op een woensdag gehouden.

Begeleiding: Ds. H.L. Versluis
Data: Wo. 7 okt., 25 nov., 9 dec., 6 jan., 3 febr., 17 mrt.
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, vanaf 19.30 uur
Contactpersoon: Ds. H.L. Versluis (hl.versluis@gmail.com)
Aanmelding: Niet nodig

D4 Kring geloofsopvoeding

De kring geloofsopvoeding bestaat uit een aantal ouders die zes avonden per jaar in huiselijke sfeer bijeenkomen. We bespreken dan alledaagse onderwerpen waar we in de opvoeding van onze kinderen mee te maken hebben zoals dopen, bidden, Bijbellezen, omgang met de media etc. We doen dit aan de hand van een boekje. Iedere vader en moeder die vragen en ervaringen met betrekking tot geloof en opvoeding wil bespreken, is van harte welkom. Zo kunnen we als ouders van elkaar leren door kennis en tips uit te wisselen en elkaar helpen in de opvoeding van onze kinderen.

Begeleiding: Geen; onderlinge gespreksgroep
Data: In overleg
Plaats en tijd: Bij één van de leden thuis
Contactpersoon: Monique van Dam (0317-357 267)
Aanmelding: Via Monique van Dam



Serie E - Cultuur-Muziek-Film



E1 De lofzang van Zacharias -Benedictus

In het vorige V&T programma hebben de lofzang van Maria (het Magnificat) en de lofzang van Simeon (het Nunc Dimittis) al geklonken. Nu dan de lofzang van Zacharias, het Benedictus, gezegend is hij die komt..... de aankondiging van de geboorte van Johannes (Lucas 1, 5-22). In woorden en muziek, in verschillende berijmingen en composities. Samen luisteren en samen zingen.

Begeleiding: Willem Dragt
Data: Do. 26 nov. 2020
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

E2 Twee Bachmotetten

Een mooie muzikale avond waarop twee prachtige en indrukwekkende motetten van JS Bach klinken. Eerst Jesu, meine Freude (BWV 227), na de pauze Komm, Jesu, komm (BWV 229). De eerste benadrukt de rol van Jezus bij de verlossing van de mens. In de Lutherse traditie waarin Bach staat moet muziek de tekst uitleggen en daardoor ook tot leven wekken. De tweede is een in die tijd geliefde overlijdenstekst met een zeer innig verlangen te sterven. Maar vooral dat daarbij Jezus Christus het ware leven is (Johannes 14, 6).

Begeleiding: Willem Dragt
Data: Di. 23 febr. 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 21.30 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

E3 Bach: Johannes Passion

Ook al is hij korter en minder bekend dan de Matthäus Passion, Bach heeft in zijn Johannes Passion op een feller, dramatischer en onnavolgbare wijze het lijden en sterven van Jezus in beeld gebracht.

Tijdens 2 avonden luisteren we naar delen uit deze Passion, horen we over de achtergronden van de tekst, de theologie, het verhaal achter de noten en bespreken we wat de muziek met ons doet.

Begeleiding: Ds. Nico Sjoer en Jonathan Kooman
Data: Wo. 3 & 17 maart 2021
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 20.00 - 22.00 uur
Aanmelding: Voor 9 jan. 2021

E4 I Daniel Blake (Film)

De Daniel Blake uit de titel is een timmerman op leeftijd uit Newcastle, die moest stoppen met werken na een hartaanval. Sindsdien is hij aangewezen op een uitkering, maar het verzilveren hiervan gaat hem niet gemakkelijk af. De grootscheepse bureaucratie rond het Britse bijstandssysteem draait tegenwoordig niet meer om het financieel bijstaan van de zwakkeren in de samenleving, maar om het hen met allerlei Kafkaëske regels zo lastig mogelijk maken om hun geld te krijgen. Al snel gaat zelfs een doorzetter als Daniel kopje onder in het bijstandsdrijfzand, dat hem dwingt de hele dag te zoeken naar werk, dat hij van zijn arts niet mag aannemen omdat het zijn dood zou kunnen betekenen. Zelfs dan is hij nog beter af dan de jonge alleenstaande moeder Katie, die met haar twee kinderen gedwongen moest verhuizen vanuit Londen en eveneens slachtoffer dreigt te worden van de harteloze uitkeringsmachinerie. Onder het motto "gedeelde smart is halve smart" sluit het tweetal vriendschap, om zich met niets dan wederzijdse hoop te handhaven in hun uitzichtloze situatie.



Begeleiding: Ariëla van Ingen en Lilian Blanken
Datum: Di. 3 nov. 2020
Plaats en tijd: Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur
Contactpersoon: Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020

E5 Troubled Water (Film)

Thomas moet na een gruwelijke daad in zijn jeugd voor langere periode naar de gevangenis. Na zijn vrijlating moet hij zijn leven weer op zien te bouwen. Het was een ongeluk, zegt Thomas gedurende de film herhaaldelijk, terwijl wij in korte flashbacks te zien krijgen hoe hij destijds met een vriend een kinderwagen met daarin de jonge Isak meenam. In de gevangenis ontdekt Thomas zijn talent voor orgelspelen en als hij vrijkomt solliciteert hij direct naar een baan als orgelspeler in de plaatselijke kerk. De pastor daar is de beeldschone Anna die samen met haar zoontje Jens de ideale tweede kans aan Thomas kan bieden. Intussen heeft Agnes, de moeder van Isak, het verlies van haar kind nooit kunnen verwerken, omdat de waarheid nooit naar boven is gekomen. Met twee geadopteerde kinderen en man Jon aan haar zijde, gaat ze in het tweede deel van de film op zoek naar de waarheid. Regisseur Poppe heeft de film bijna letterlijk in tweeën gesplitst en schakelt van Thomas verhaal naar dat van Agnes op het moment dat het noodlot bij Thomas toeslaat. Zo ontstaat er naast de dramatische spanning ook nog een thrillerachtige spanning over wat er gebeurd is. Niet geheel noodzakelijk, maar het wordt treffend uitgevoerd. Waar veel films zich óf op de dader óf op het slachtoffer focussen, verdeelt Poppe zijn aandacht bijna gelijk tussen hen. Wat *Troubled Water* zo sterk maakt, is hoe de combinatie van sterk spel, overdonderende muziek en overtuigende cinematografie, beide personen als mens neerzet. Uiteindelijk zijn ze beiden zowel dader als slachtoffer.



<i>Begeleiding:</i>	<i>Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef</i>
<i>Datum:</i>	<i>Do. 22 april</i>
<i>Plaats en tijd:</i>	<i>Bevrijdingskerk, 19.30 - 22.00 uur</i>
<i>Contactpersoon:</i>	<i>Oscar van Mastrigt en Maarten Koornneef</i>
<i>Aanmelding:</i>	<i>Voor 9 jan. 2020</i>

Serie F - Overige activiteiten

F1 De moslim gemeenschap in Wageningen.

In Wageningen is er een Moslingemeenschap van minstens 1000 personen. In vergelijking met bijvoorbeeld Ede en Veenendaal is dat relatief weinig, als gevolg van het bijzondere karakter van Wageningen. Recent is de zichtbaarheid van de Moslingemeenschap sterk vergroot, nu sinds februari 2020 een eigen gebouw in gebruik is. Na de nodige verbouwing en renovatie beschikt de Islamitische gemeenschap nu over een prachtig gebouw voor de bijeenkomsten. Het bestuur van de Islamitische centrum verwelkomt ons graag. Standaard is er gastvrijheid voor ieder die belangstellend is en zich aan de regels houdt (schoenen uit in de gebedsruimte, zitten op de mat tijdens het gebed, e.d.). We worden ontvangen om 16.00 uur op Schaepmanstraat 165. We kunnen dan het gebed om 16.30 uur meemaken. Daarna gaat men op onze vragen in.

Begeleiding: Jaap Schouls
Data: Do. 1 okt. 2020
Plaats en tijd: De moskee, Schaepmanstraat 165, 16.00 uur
Aanmelding: Voor 12 sept. 2020
Maximum 15 deelnemers



F2 Diaconaal werkbezoek aan Het Passion

Vorming en Toerusting organiseert ook dit jaar weer het diaconaal werkbezoek aan Het Passion in Hummelo op 27 maart 2021. Op zaterdag 14 maart 2020, aan het begin van de coronacrisis, vertrokken we met zes mensen, met stralend weer en vol goede moed rond 9 uur naar Het Passion. Luuk Krol stond klaar met de koffie en thee en had het tuinwerk voor ons voorbereid.

Het Passion vangt in Hummelo dak- en thuislozen op en probeert toe te leiden naar een nieuwe toekomst. Een nieuwe toekomst in een eigen woning, niet meer straat. Kijk voor meer informatie op de website; <https://www.hetpassion.nl>

We gaan in de tuin werken en als er andere klussen zijn kunnen we die ook aanpakken.

We vertrekken rond 8.30 uur vanaf de Bevrijdingskerk en zijn naar verwachting voor 17.00 uur weer terug in Wageningen. Voor vervoer wordt gezorgd. Het Passion verzorgt de koffie, thee en een lunch.

Wil je meer weten neem dan gerust contact met me op.



Nieuwe huisvesting voor begeleid wonen

<i>Begeleiding:</i>	<i>Dick Verkerk</i>
<i>Datum:</i>	<i>Za. 27 mrt. 2021</i>
<i>Plaats en tijd:</i>	<i>Vertrek Bevrijdingskerk, 8.30 uur</i>
<i>Contactpersoon:</i>	<i>Dick Verkerk (verkerkd@xs4all.nl) (06-16 164 588)</i>
<i>Aanmelding:</i>	<i>Voor 9 jan. 2021</i>

F3 Taalcursus Bijbels Hebreeuws

Met de taalcursus Bijbels Hebreeuws wordt beoogd dat aan het eind van drie jaar het Oude Testament in zijn oorspronkelijke taal kan worden gelezen en begrepen. Lessen vinden eenmaal in de twee weken plaats in Veenendaal. De leerstof wordt thuis eigen gemaakt. De cursus begint in september. De kosten bedragen € 60,- per jaar.

Informatie bij Elly Koornneef (esjkoornneef@hotmail.com) (0317-414 982)

De Taalcursus Hebreeuws is één van de activiteiten van de Werkgroep Hebreeuws in de Vallei. Voor een uitgebreid overzicht daarvan kunt u contact opnemen met de secretaris mw. Roosje Wisgerhof-Beijen te Veenendaal (0318-515 432)

F4 KerkNet Wageningen

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin twaalf verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden. Zij ontwikkelen verschillende activiteiten die zijn te raadplegen op de website: kerknetwageningen.nl

F5 Vorming en Toerusting Bennekom

De commissie Vorming en Toerusting Bennekom biedt ook een zeer interessant programma aan. Dit is te vinden op www.hetgroeneboekje.nu. Via deze site kunt u zich bij hen aanmelden om de nieuwsbrief regelmatig te ontvangen.

Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2020/2021

Aanmelding voor de activiteiten *bij voorkeur voor de aangegeven data:*

- via de website pg-wageningen.protestantsekerk.net; onder "Activiteiten" en vervolgens "Doe mee aan Vormings- en Toerustingsactiviteiten":
- per mail aan ventwag@gmail.com; vermeld de nummers van de activiteiten en uw naam en telefoonnummer;
- met onderstaand aanmeldingsformulier (1 formulier per persoon).

Naam _____

Adres _____ Postcode _____

Plaats _____ Telefoon _____

E-mailadres _____

Opmerking _____

A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4
B5a	B5b	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	E4	E5	F1
F2									

Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2020/2021

Aanmelding voor de activiteiten *bij voorkeur voor de aangegeven data:*

- via de website pg-wageningen.protestantsekerk.net; onder "Activiteiten" en vervolgens "Doe mee aan Vormings- en Toerustingsactiviteiten":
- per mail aan ventwag@gmail.com; vermeld de nummers van de activiteiten en uw naam en telefoonnummer;
- met onderstaand aanmeldingsformulier (1 formulier per persoon).

Naam _____

Adres _____ Postcode _____

Plaats _____ Telefoon _____

E-mailadres _____

Opmerking _____

A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4
B5a	B5b	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
D1	D2	D3	D4	E1	E2	E3	E4	E5	F1
F2									

Inleveren bij of opsturen naar:

Commissie Vorming en Toerusting

p/a Dienstgebouw
Markt 17
6701 CX Wageningen

Inleveren bij of opsturen naar:

Commissie Vorming en Toerusting
p/a Dienstgebouw
Markt 17
6701 CX Wageningen

Dit programma is samengesteld door de commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente te Wageningen.
Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

Maarten Koornneef (voorzitter)
Everlaan 25, 6705 DH Wageningen-Hoog
0317-414 982, koornneefmaarten@gmail.com

Gert Dekker
Edeseweg 125, 6721 JT Bennekom
06-21 106 380, gfdekker@live.nl

Willem Dragt
Lawickse Allee 62, 6707 AK Wageningen
06 -13 167 746, wgdragt@live.nl

Netty van Marle
Laantje van Jetses 1, 6708 SH Wageningen
0317-425 256, nvmarle@upcmail.nl

Oscar van Mastrigt
Louis Bouwmeesterstraat 16, 6708 NM Wageningen
06-33 866 485, oscarvm90@hotmail.com

Chris Reeder
Laantje van Jetses 3, 6708 SH Wageningen
06-42 460 560, dhr.c.reeder@gmail.com

Nico Sjoer
Huszárlaan 42, 6708 MS Wageningen
06-41 702 465, nicosjoer@gmail.com

Startdatum	Nr.	Pag.	Titel	Opgeven voor
	B2	12	Gespreksgroep "Rondom 30"	12 sept. 2020
	B3	13	Rond de tafel: de veertigers en hun geloof	12 sept. 2020
Di. 15 sept.	B1	12	Ontmoetingen rond de Bijbel	12 sept. 2020
Do. 1 okt.	F1	24	De moslim gemeenschap in Wageningen	12 sept. 2020
Do. 15 okt.	A1	6	De interpretatiecrisis bij ongeneeslijke kanker	12 sept. 2020
Do. 29 okt.	C1	15	En jij?!	12 sept. 2020
Di. 3 nov.	E4	22	I Daniel Blake (film)	12 sept. 2020
Do. 5 nov.	B4	13	Op zoek	12 sept. 2020
Do. 19 nov.	A2	6	Groene theologie: geloof in tijden van ecologische crisis	12 sept. 2020
Do. 26 nov.	E1	21	De lofzang van Zacharias -Benedictus	12 sept. 2020
Do. 1 dec.	A3	7	De boer en de dominee-over de verhouding tussen evolutie en geloof	12 sept. 2020
Do. 2 dec.	B5a	14	Meditatief Bijbellezen	12 sept. 2020
Ma. 14 dec.	A4	8	Israël – wat blijft?	12 sept. 2020
Do. 7 jan.	C2	14	Zoeken naar de juiste maat	12 sept. 2020
Do. 14 jan.	C4	16	De kennis van ons DNA: wat kunnen, mogen en willen we ermee	9 jan. 2021
Di. 19 jan.	C3	16	De hemel	9 jan. 2021
Di. 26 jan.	C5	17	Kabbala/Joods getallensymboliek	9 jan. 2021
Di. 9 feb.	A5	9	'Dialogisch leven'- kennismaking met Martin Buber	9 jan. 2021
Di. 23 feb.	E2	21	Twee Bachmotetten	9 jan. 2021
Do. 1 mrt.	B5b	14	Meditatief Bijbellezen	9 jan. 2021
Do. 1 mrt.	C6	18	God ontmoeten in Paulus	9 jan. 2021
Wo. 3 mrt.	E3	21	Bach: Johannes Passion	9 jan. 2021
Di. 16 mrt.	A6	10	Wie wil er niet eeuwig leven? Onsterfelijkheid in het verhaal van Adam en Eva en het oude Nabije Oosten	9 jan. 2021
Za. 27 mrt.	F2	25	Diaconaal werkbezoek aan "Het Passion" in Hummelo	9 jan. 2021
Di. 13 apr.	C7	18	Het Kruis in het Christendom: van martel werktuig tot symbool	9 jan. 2021
Do. 22 apr.	E5	23	Troubled Water (film)	9 jan. 2021
Ma. 26 jul.	B6	14	Zomerleerhuis	9 jan. 2021